

## Nieuwsbrief

Gastkerk en Dorpskerk Zuidhorn

nr. 6, 23 april 2020



### Pastorale brief 6



*deel van een hongerdoek door Indisch kunstenaar Lucy D'Souza*

### VRIJHEID

Een van onze favoriete plekken om te vertoeven in deze zonnige tijd is het blotevoetenpad in Opende. We wilden er graag picknicken, maar helaas, het was afgesloten. Ook wel logisch, want het is er normaalgesproken druk op zomerse dagen. Op allerlei manieren zijn we beperkt in onze dagelijkse bezigheden. Nu de maatregelen langer duren roept dat vragen op: in hoeverre kunnen we beperkt worden in onze vrijheid? Vrijheid om naar het blotevoetenpad te gaan op een zonnige dag. Maar bovenal de vrijheid om onze grootvader of moeder te bezoeken in het verzorgingshuis.

Gaat vrijheid inderdaad over keuzemogelijkheden? Vrijheid wordt zo wel vaak bekeken: heb je meerdere keuzemogelijkheden, dan heb je meer vrijheid. Vrijheid heb je als je kunt doen waar je zin in hebt. Vrijheid wordt dan verbonden met onafhankelijkheid. Heb je genoeg geld dan ben je onafhankelijk van een ander, los van bindingen. Zo bekeken is vrijheid kunnen doen wat je wilt, kiezen wat je wilt.

In 'De vrijheid van een christen' kwam Maarten Luther precies vijf eeuwen geleden in opstand tegen de opvatting van wilsvrijheid. Luther verwees naar Paulus, die in 1 Korintiërs 9 schrijft: 'Hoewel ik vrij ben, heb ik mij ieders knecht gemaakt'. Het gaat er niet om wat je allemaal *kunt* kiezen, maar *wat* je kiest. Kort gezegd: als christen ben je vrij én gebonden. Alleen door overgave aan het Woord van God kun je vrij worden.

Een mooi en verhelderend verhaal over vrijheid vind ik dat van Pua en Sifra in Exodus 1. Deze vroedvrouwen staan helemaal aan het begin van het grote verhaal van bevrijding. De koning van Egypte beval de vroedvrouwen om Hebreeuwse jongetjes die geboren werden te doden. 'Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen'. Pua en Sifra zeggen dat Hebreeuwse vrouwen sneller bevallen dan de Egyptische, waardoor ze er niet op tijd bij zijn. Zo zijn deze verlos/bevrijdings-kundigen bringers van leven. Ze kiezen ervoor ongehoorzaam te zijn aan de koning en zo het leven van de pasgeboren kinderen te redden.

Vrijheid is dan niet alle keuzemogelijkheden hebben, maar in de omstandigheden die gegeven zijn het goede te kiezen, te kiezen voor leven, voor liefde. Binnenkort vieren we 75 jaar vrijheid.

We leven in een vrij land, maar dat betekent niet doen wat je maar wilt. We hebben de vrijheid om te zoeken naar de weg van God in ons leven, de weg van liefde voor de medemens. Niet onafhankelijkheid, maar juist afhankelijkheid van God én van onze medemens bepalen deze vrijheid. We zijn vrij en gebonden. Zoals in Romeinen 13:8 staat: 'Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld'.

We zijn als mensen afhankelijk van elkaar, ook al ontmoeten we elkaar nu minder. We hebben nog steeds de vrijheid om te kiezen voor liefde en medemenselijkheid. Om op te komen voor leven is het nu misschien nodig om iets te laten of om andere manieren te bedenken om liefde te tonen. Dat zien we in de vele mooie voorbeelden in de vorm van hart onder de riem, boodschappen voor elkaar doen, kaartjes sturen, elkaar toezingen. En ook door zelf te blijven nadenken, je kritisch te blijven afvragen wat leven bevordert. Laten we net als Pua en Sifra elkaar licht en ruimte proberen te blijven brengen, als een beschermende tent op de afbeelding hierboven.

Mede namens ds. Annemiek Boonstra en ds. Peter van Ool,  
*Hester Wouda*

## ZONDAGMORGENDIENST OP TELEVISIE

De speciale meditaties op de zondagmorgen worden de komende tijd voortgezet. Tot Pasen was ds. René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland de voorganger. Sinds afgelopen zondag verzorgt ds. Jeanette Westerkamp de meditaties vanuit het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Dus blijf kijken: zondagmorgen 9.20 uur op NPO 2.



## KERKDIENSTEN

We hopen dat iedereen heeft genoten van de Paascyclus via ZOOM en van de onlinedienst met Pasen en het is fijn dat we dit ook op allerlei mogelijke manieren hebben terug gehoord. Het is belangrijk dat we elkaar ook door gezamenlijke vieringen vasthouden in deze moeilijke tijd, die al beste lang duurt en waar nog geen eind aan lijkt te komen. Iedereen die heeft meegewerkt aan deze vieringen willen we dan ook hartelijk bedanken. Het is fijn dat er zoveel mensen zijn die meteen hun hulp hebben toegezegd. Het geeft een goed gevoel dat we ook nu samen gemeente zijn.

Het gezamenlijke moderamen heeft besloten om zolang het nodig is op belangrijke zondagen online diensten uit te zenden vanuit onze kerken in Zuidhorn. De volgende online viering is in



de week van dodenherdenking en Bevrijdingsdag op **zondag 3 mei** met als voorganger ds. Peter van Ool.

Onder voorbehoud zal ook van de dienst van **Pinksteren op 24 mei** een onlinefilm worden gemaakt. Dit jaar was het anders **Feest van de Geest** geweest van Hemelvaart tot Pinksteren. De voorbereidingen hiervan waren al met veel enthousiasme in volle gang, en zullen meegenomen worden naar 2021.

Op de overige zondagen zijn er als alternatief voor de diensten op zondagochtend meditatie vanuit het dienstencentrum te zien om 9:30 uur op NPO2. En uiteraard is er daarna het gezamenlijk koffie drinken via ZOOM met onze eigen gemeenteleden.

We hopen elkaar op deze manier te kunnen ondersteunen. We adviseren u in verband met de informatie over de diensten de Nieuwsbrief goed in de gaten te houden.

Met een hartelijke groet,

*Ds. Hester Wouda en ds. Annemiek Boonstra, mede namens collega ds. Peter van Ool*

## KOFFIEDRINKEN ZONDAG 26 APRIL

Steeds vaker weten mensen uit onze gemeenten elkaar te vinden bij het koffiedrinken via Zoom. Helaas zijn er ook mensen die zich laten afschrikken door privacy-problemen met Zoom. Sinds enkele aanpassingen zijn die problemen niet groter dan wanneer je iets op het Internet opzoekt of mobiel belt.



Hierbij de link voor het koffiedrinken van *Koffie per Zoom enkele weken geleden: de pioniers* aanstaande zondag 26 april om 11 uur:

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/83931438716?pwd=aTJxa0JraTJCWkxtR0VFbEd2VUVOUT09>

Meeting ID: 839 3143 8716

Password: Koffie

Wie het lastig vindt om Zoom te starten kan dit Youtube-filmpje gebruiken om wegwijs te worden: <https://www.youtube.com/watch?v=jqrwlgZA6mk> , de eerste 4 minuten geven de belangrijkste informatie. Echt ingewikkeld is het niet!

## BLOEMEN

De kerkgebouwen blijven leeg, maar het gemeentelven gaat door. Zo zijn er in de afgelopen weken bloemen gebracht met een hartelijke groet van de gemeenten. Weet u iemand die ze hard nodig heeft, geef het dan door aan de scriba's!

- De heer Ernst Jedan, Noordstar
- Mevr. Roswitha Attema, Klipper 15
- De heer en mevrouw Leo en Roelie Schulp, Kraak 12
- Mevr. Van der Hoek Jellemaweg 41
- Bart en Grada Gorter, Wederik 9



## PASEN 2020: BIJZONDERE TAFELS VAN HOOP

Wat een blije gezichten van herkenning toen we op zaterdag voor Pasen namens de Tafels van Hoop van Gastkerk en Dorpskerk aanbelden bij de nieuwe inwoners uit Syrië en Eritrea om ze een Paastasje te brengen.

De Paashaas had ze gevuld met : suikerbrood van bakker Leistra, eieren, Paaseitjes, servetjes, dadels, appels van Oudebosch en voor de kinderen knutsel/kleurboekjes en een leesboek voor iedere familie.

Om elkaar, in deze verwarrende tijd, weer te ontmoeten was waardevol. Het thuisblijven betekent voor hen ook minder Nederlands spreken, maar gelukkig konden een aantal kinderen wel voor een paar dagen in de week naar school.

Binnenkort gaan we weer even 'buurten'.

Namens de initiatiefgroep De Tafels van Hoop, warme groet  
*Hermi, Gertruud en Ineke*



*Via Whatsapp een bedankje*

## COLLECTEDOEL

### Geef voor kwetsbare vluchtelingen op Lesbos

Vorige week stuurden we u al het verzoek om de vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland op het eiland Lesbos te steunen. Opnieuw willen we in deze brief alleen dit collectedoel noemen. Zodat lokale partners van Kerk in Actie net aangekomen vluchtelingen en hun kinderen op kunnen vangen en hen eerste hulp, informatie en voedsel kunnen geven.

Steun het werk voor vluchtelingen met uw gebed en uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig!

Maak uw gift over op:

NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of

NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn

onder vermelding **Vluchtelingen Lesbos**.

Heel hartelijk dank!

Diaconie PKN Zuidhorn

**P.S. Geloof in delen en geef. Juist nu!**







## GEBEDSGROEPJE

Sinds jaar en dag komen we met een klein groepje op maandagavond om 19.00 uur bij elkaar om in de Gasthorn samen te bidden en om voorbede te doen, in de "binnenkamer" van de kerk. Velen weten dit waarschijnlijk wel, anderen brengen we er graag van op de hoogte. We zijn ervan overtuigd dat gebed belangrijk is en dat het ons als gemeenten van Christus kan dragen door moeilijke tijden.

We bidden voor de dingen die spelen binnen onze gemeenten: de zieken, de gemeenteleden, onze voorgangers, de kerkenraden, het kerkenwerk, de kinderen, de jongeren, of waar maar voorbede voor wordt gevraagd. Maar ook bidden we voor onze dorpen; voor Nederland en voor de wereld. En nu spreken we in onze gebeden



ook onze bezorgdheid, moeiten, maar ook onze dankbaarheid uit aan God, onze Vader. Sinds de Coronacrisis doen de vijf leden dit thuis op maandag, dus nu echt in de "binnenkamer". Eigenlijk op dezelfde manier: met het lezen van een Bijbelgedeelte en gebedspunten. We hebben een gezamenlijke app waar we speciale dingen noemen, waarvan we op de hoogte zijn. Mocht er iets zijn waarvan u het fijn zou vinden dat ervoor gebeden wordt, laat het ons weten! Dat kunt u doorgeven aan Anneke Wigboldus. Telefoon 0594 505988 of mob 06 16553769

Een hartelijke groet van Anneke, Hillie, Marijke, Kor Peter en Gerdie

## HALLO KINDEREN,

Hoe gaat het met jullie? Wij hebben elkaar al een tijd niet gezien en dat vind ik erg jammer.

Vaak zien wij elkaar op zondag in de kerk en bij de kindernevendienst.

Dat kan nu helaas niet, vandaar dit berichtje via de nieuwsbrief.

Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie allemaal gezond zijn.

Hebben jullie je spaardoosjes ook nog? Bewaar hem goed, want je kan hem op een later moment inleveren. En doorsparen kan natuurlijk ook nog.

Misschien vier je op zondag een gezinsdienst of kijk je naar een dienst op tv. Ook biedt *bijbel basics* materiaal om thuis mee aan de slag te gaan. Maar je kan het verhaal misschien ook opzoeken in de kinderbijbel.

De komende 4 zondagen gaat het over het leven van David. Voor zondag 26 april staat 1 Samuel 16:1-13 centraal: Samuel maakt David koning.

Samuel denkt eerst dat iemand anders koning zal worden. David zijn oudere broer, die waarschijnlijk groter en sterker is. Maar God zegt: "Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is".

Als je het verhaal hebt gelezen kan je ook een leuk proefje doen. Leg een fles met water ongeveer 1,5 uur in de vriezer. Zorg ervoor dat het water nog niet bevroren is. Het moet dus nog vloeibaar zijn. Pak de fles voorzichtig uit de vriezer. Wat zie je vanaf de buitenkant?

Sla nu 1x flink met je hand tegen de fles, wat gebeurt er?

Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden.

Bij dit verhaal hoort ook een mooi gebed:

*Goede God,*

*U kijkt anders naar mensen  
dan wij soms kijken*

*Als wij iemand zien, letten we vaak op de buitenkant  
Iemand is groot, of sterk, of knap, of heel handig.*

*U let juist op de binnenkant.*

*U kijkt naar het hart van mensen.*

*U ziet of mensen vol liefde zijn.*

*En of ze vertrouwen hebben en hoop.*

*Leer ons te kijken naar andere mensen zoals u naar ons kijkt*

*Amen.*



Ik wens jullie allemaal een fijne week en tot de volgende keer

Groeten Elsa [elsahoeksma@hotmail.com](mailto:elsahoeksma@hotmail.com)